

Slotlied

1 Ga met God en Hij zal met je zijn, Ga
jou na - bij op al je we - gen
met zijn raad en troost en ze - gen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

*met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

*Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen;
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

*Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

Zegen en zending

Vandaag worden we geroepen om Jezus te volgen.
Laten we heengaan om met anderen te delen
wat wij hier hebben ervaren
en proberen we daarbij
de vluchteling en de migrant niet te vergeten.
Zegene u de almachtige God, Vader,
Zoon en Heilige Geest.

Amen.

Gaan wij allen heen in vrede.

Wij danken God.

**Tweede zondag door het jaar B
17 januari 2021**

Verbinden



Luisteren



Intredeliel

1. De vreug- de voert ons naar dit huis
waar 't Woord aan ons ge - schiedt.
God roept zijn Naam o - ver ons uit
en wekt in ons het lied.

*Dit huis van hout en steen,
dat lang de stormen heeft doorstaan,
waar nog een wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgedaan.*

Kort tussenspel orgel

*Dit huis dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?*

*Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?*

Welkom, kruisteken en inleiding

Vandaag vraagt Katholieke Kerk op initiatief van de Paus aandacht voor de migrant en de vluchteling op aarde. Hoe zijn wij tot geloof gekomen?
We horen het verhaal van Samuël en de eerste leerlingen die de oproep van God en Jezus volgen.
Ook jij en ik, we zijn geroepen, vandaag, hier en nu, om te groeien en te worden tot wat God in ons ziet.
Laten we ons verbinden en luisteren.

Gebed om nabijheid en ontferming

Heer, ontferm U over alle migranten, vluchtelingen, landeigen interne migranten en alle slachtoffers van mensenhandel.

Heer, ontferm U ...

Ontferm U over de kerkgemeenschappen en over alle mensen van goede wil, wanneer zij zoeken naar antwoorden op de vele uitdagingen vandaag. Open onze ogen voor dit "teken van de tijd".

Christus, ontferm U over ons ...

Ontferm U over ons, zodat wij groeien in barmhartigheid en onverschilligheid of wantrouwen in ons niet de bovenhand krijgen. Doe ons groeien in een gezamenlijke bekommernis om migranten en vluchtelingen te verwelkomen, te beschermen, te bevorderen en te integreren.

Heer, ontferm U over ons ...

Eer aan God ZJ 42 M Van den Broeck

Voorzang
E - re zij God in den ho - ge.
Voorzang
Vre - de op aar - de voor al - le men - sen, voor
al - le men - sen van goe - de wil. Wij
Allen
lo - ven U, be - lij - den, aan - bid - den U,
Allen
bren - gen U dank want groot is uw heer - lijk - heid.
Heer God, Ko - ning van het heel - al,
Heer, on - ze God, on - ze Va - der al - mach - tig.
Voorzang
O één - ge - bo - ren Zoon, Je - zus Chris - tus,
Lam van God voor de zon - den van de we - reld;
Zoon van de Va - der, ont - ferm U o - ver ons.
Allen
Zoon van de Va - der, ont - ferm U o - ver ons.
Gij im mers draagt de zon den van de we - reld,
neem dan on - ze ge - be - den ter har - te.
Voorzang
Gij aan de rech - ter - hand van de Va - der,
neem ons ter har - te, ont - ferm U o - ver ons. Want
Gij al - leen zijt de Hei - li - ge, de Heer,
Allen
Gij zijt al - leen de Al - ler - hoog - ste, Je - zus Chris - tus.
Eer aan de Va - der, de Zoon en de Geest,
in al - le eeu - wen der eeu - wen. A - men.

Lam Gods

Voorzang
Lam Gods dat draagt de zon - den van de we - reld, ont -
Voorzang
ferm U o - ver ons. Lam Gods dat draagt de
Allen
zon - den van de we - reld, ont - ferm U o - ver ons.
Voorzang
Lam Gods dat draagt de zon - den van de we - reld,
Allen
geef ons uw vre - de.

Communie

Al kan u thuis de Heilige Communie niet ontvangen, mag u door dit samen bidden zijn kracht en nabijheid ervaren. Zie dit gebroken Brood, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. **Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.**

Slotgebed samen

Goede God, Gij roept ons om uw leerlingen te zijn. Gij roept ons in de mensen die ons nodig hebben. Help ons voor andere mensen vriendelijk, geduldig en goed te zijn, zo gaan we meer lijken we op Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Om in stilte te lezen Wim Holterman osfs

Geloven kan niemand je opdringen. Het is een kwestie van zien, van een bepaalde manier tegen dingen en tegen mensen aanzien.

Geloven is verder zien dan de horizon van je eigen leven. Het is: je actief openstellen voor God en zijn Geest; je niet afsluiten voor het getuigenis van anderen.

Het is: rust en stilte vinden om de samenhang van de dingen te ontdekken en te bewonderen.

Geloven is ook: gezien worden. God ziet ons aan; Hij is met ons begaan; Hij is onze bondgenoot in goede en kwade dagen. Hij heeft zijn hand op ons leven gelegd. In Hem mogen we ons geborgen weten.

Geloven is echter ook een opgave, een uitdaging. Het vraagt van ons, dat wij op weg gaan, volgeling van Jezus worden. Het roept op tot zorg voor mens en wereld.

Zien en gezien worden: het zet ons op weg, op de weg van Jezus van Nazareth.

Laten wij nooit vergeten, God, dat onze hoop op U nooit wordt teleurgesteld, dat uw liefde geen grenzen kent en dat vooral de armen en de kleinen door die boodschap blij kunnen worden.

Laten wij nooit vergeten dat Hij op de vooravond van dat lijden en die dood in het breken van het brood en het rondreiken van de beker het teken heeft gesteld dat ons in zijn naam en zijn liefde samenbrengt (...).

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: **Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.**

Wij zijn hier bijeen in zijn naam, omdat wij mensen willen worden zoals Hij, mensen die geloven in elkaar en vertrouwen op U, die hopen dat Gij uw belofte, van een gelukkig leven zonder einde, waar zult maken aan alle mensen ook al zijn zij overleden (...).

Wij willen het brood breken en wij zullen het eten, wij zullen de beker rondreiken en drinken in zijn naam om de herinnering aan Hem levend te houden.

Geef ons die Geest van deemoed en liefde; dan zullen wij gelukkig en blij worden. Daarom bidden wij met deze woorden:

Onze Vader

Vredewens

Waar mensen steunen en bemoedigen, bloeien vrede en vriendschap en daar is God in hun midden.
Heer Jezus,
geef ons de moed om de eerste stap te zetten naar de ander.
Zo bouwen wij mee aan uw vrede die duren zal tot in eeuwigheid. Amen

Die vrede van de Heer zij altijd met u.

En met uw Geest.

En wensen wij die Godsvrede toe aan elkaar.

Openingsgebed samen

God, onze Vader, Gij roept ons om U te volgen. Maar soms zijn wij bang om U te volgen, want Gij vraagt dienstbare inzet en liefdevolle overgave.

Geef ons een warm hart vol van uw liefde, dan zullen wij door Jezus' woorden op stap gaan om uw liefde uit te delen overall om ons heen. Amen.

Inleiding op de lezingen

De kleine Samuël wordt wakker geschud door de stem van God. Het zou zijn leven veranderen.

In het evangelie zetten twee leerlingen van Johannes de Doper hun eerste stappen in het voetspoor van Jezus.

Eerste Lezing Samuël 3, 3b-10.19

Orgel

Een moment voor de kinderen

Evangelie Johannes 1, 35-42

Homilie

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, en geboren uit de Maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven; die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader; vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergiffenis van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; het eeuwig leven.
Amen.

Voorbeden

God, Gij die mensen roept bij hun naam, die in mensen het verlangen hebt gelegd naar een leven waarin zij worden wie zij in uw ogen zijn. Tot U bidden wij:

Voor allen die verantwoordelijkheid dragen in onze Kerkgemeenschap en wereldwijd. Dat zij met vreugde en vertrouwen voorgaan in het luisteren naar Gods uitnodiging en in het geloof in Gods goedheid en zorg voor mensen.



Voor alle jonge mensen die Jezus radicaal, met heel hun hart te volgen. Dat zij vreugde vinden in hun ja-woord en hun inzet voor de Kerkgemeenschap en het Rijk van God.
Heer, aanhoor ons ...

Voor alle christenen en voor onszelf. Dat we leren luisteren naar Gods woord en geboeid worden door Jezus die ons uitnodigt om Hem te leren kennen en te volgen. Dat we ingaan op Gods vraag om zijn liefde tot leven te brengen in onze omgeving en onze samenleving.
Heer, aanhoor ons ...

Dat al het mogelijke gedaan wordt opdat migranten en vluchtelingen veilig en legaal het land van bestemming kunnen binnenkomen en er waardig verwelkomd worden. Dat ze beschermd worden met correcte informatie en doeltreffende begeleiding. Dat een cultuur van ontmoeting het integreren mag bevorderen, met geslaagde voorbeelden en programma's van plaatselijke gemeenschappen. Dat ze alle kansen krijgen om zich volledig als persoon te realiseren; in het bevorderen van hun capaciteiten en werkgelegenheid, met taal- en burgerschapsvorming en bijzondere aandacht voor de gezinshereniging.
Heer, aanhoor ons ...

God, steeds weer roept Gij mensen zoals wij. Gij vraagt dat wij onze zekerheden achterlaten en nieuwe wegen inslaan. Help ons daarbij om zo echte volgelingen te worden van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Offerande

Gebed over de gaven samen

Goede God, Gij die ons telkens weer roept en uitnodigt aan uw tafel; zegen dit brood en deze wijn en mag deze maaltijd ons verbinden met elkaar en met U. Amen.

Bidden bij brood en wijn van leven

De Heer zij met u. **En met uw Geest.** Verheft uw hart. **Wij zijn met ons hart bij de Heer.** Brengen wij dank aan de Heer, onze God. **Hij is onze dankbaarheid waardig.**

Met hart en ziel danken wij U, God, die door uw Geest onze geest voortdurend vernieuwt opdat wij de wereld mensvriendelijker maken.

Uw Geest stimuleert ons om te geloven in Jezus en Hem te belijden voor alle mensen als de Heer, als de hoop van de wereld.

Daarom loven wij U met de woorden die uw Geest ons heeft ingegeven:



Laten wij nooit vergeten, barmhartige Vader, dat Jezus Christus de Heer is, dat Hij mens is geworden, die "God-met-ons" genoemd wordt.

Laat ons nooit vergeten dat Hij de wereld heeft gezien met onze ogen, dat Hij onze woorden gesproken heeft, dat Hij onze vreugde en onze nood heeft gekend, dat Hij het werk van een mens heeft verricht en dat Hij ons brood gegeten heeft.

Laten wij nooit vergeten dat Hij de Mensenzoon is - mens onder de mensen - die meer heeft geloofd in de mens, meer heeft gehoopt en bemind dan wij ooit kunnen.